

Beste ouders en verzorgers,

Dit wordt een beknopte en op één na laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Nog twee weken voor de boeg en de lange zomervakantie breekt aan. Met deze warme temperaturen heb je wel echt een zomers gevoel en je merkt dat ook aan de kinderen: heerlijk buiten spelen, genieten op het gras en samen spelletjes doen.

De leerkrachten zijn volop bezig de rapporten klaar te maken zodat deze volgende week vrijdag 6 juli meegegeven kunnen worden. Op woensdagmiddag 4 juli zullen de modules van de toetsen en het digitaal rapport binnen het ouderportaal van Parnassys weer opengaan. Alles is dan alvast digitaal te bekijken en op vrijdag krijgen de kinderen het rapport daadwerkelijk in handen. Sommige ouders zijn al op voorhand uitgenodigd om te komen spreken over de vorderingen. Mocht u zelf naar aanleiding van het rapport nog vragen hebben, maak dan met de betreffende leerkrachten een afspraak om even langs te komen.

Zending de stand is... € 1.432,30

Ons streven is nog steeds om bij de € 1.500,00 te komen, zodat we een mooi bedrag aan ons project kunnen overmaken 'noodonderwijs voor Syrische kinderen'. Met nog 2 weken te gaan moet dat toch lukken! U kunt natuurlijk ook een bedrag ineens overmaken naar onderstaande rekening:

Rekeningnummer school: CBS Juliana Leerdam

o.v.v. zending. IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35

Alvast hartelijk dank!

Bijbelverhalen

We vertellen deze week de verhalen over Daniël die als banneling leeft en woont aan het hof van de Babelse koningen. Hij paste zich goed aan aan de nieuwe omstandigheden, maar op één gebied weigerde hij zich aan te passen: hij bleef trouw aan de God van Israël Die hem steeds nabij was geweest. Zelfs toen hij gedwongen werd te buigen voor afgodsbeelden met als dreiging de leeuwenkuil, bleef hij trouw. En ook daarin was God hem nabij en redde hem uit de muil van de leeuwen.

Zo moeilijk als zijn omstandigheden waren is ons leven gelukkig niet. Wij worden niet onder bedreiging gedwongen voor ons geloof uit te komen. Maar juist in onze tijd is het erg makkelijk God te vergeten en maar 'gewoon' mee te doen met alles alsof je niet bij Hem hoort. Dan is het goed ons te realiseren dat Jezus wel voor ons koos, dwars tegen alle dreiging in. Hij gaf uiteindelijk Zijn eigen leven om ons bevrijding te schenken. Het gaat erom dat we steeds proberen de goede keuzes te maken die ook goed zijn in Zijn ogen. Dan zal God ons zeker zegenen!



Schoolfotograaf

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de kaarten met inlogcodes nog niet binnen. We verwachten ze wel deze week binnen te krijgen. U kunt dan zelf bepalen welke foto's u wilt afnemen.

Schoonmaakmiddag- of avond

Inmiddels komen de aanmeldingen van helpende handen al binnen bij de verschillende groepen. Via de klascontactouders hoort u wanneer de klas van uw kind schoongemaakt wordt en bij hen kunt u zich ook opgeven.

Parkeren rond de school

Zowel van bewoners rondom de school als van onze eigen ouders ontvang ik recent enkele klachten rondom het brengen en halen. Vaak worden auto's 'even' geparkeerd op plekken die daar niet voor zijn bedoeld. Dat kan zijn de invalideplekken naast de uitgang of dubbel parkeren naast stilstaande auto's. Als daar iets van wordt gezegd, krijgen deze mensen geen of weinig reactie of zelfs boze blikken. Maar ook binnen het hek staat het vaak zo vol met ouders dat kinderen met hun fiets niet meer erlangs kunnen om naar huis te gaan. Daarom roep ik u allen op om hier met elkaar rekening mee te houden: parkeer alleen daar waar het toegestaan is (ook al moet u misschien iets verder lopen) en houd de ingang ten allen tijde vrij voor de kinderen. Zelf merk ik ook, dat vóór schooltijd meer en meer ouders (en grootouders of oppas) zich op het schoolplein begeven terwijl dat niet de afspraak is. **Het schoolplein is er voor de kinderen** en indien u wilt wachten tot de bel gaat, kunt u bij het schuurtje of onder de overkapping wachten. Als eenmaal de bel gaat en de kinderen in de rij gaan staan is het niet de bedoeling dat u nogmaals afscheid gaat nemen. Wellicht is het goed dit ook door te geven aan grootouders en anderen die deze nieuwsbrief niet ontvangen. Allen hartelijk dank voor uw medewerking!



Wisselmorgen groep 1 t/m 3

Op woensdag 4 juli is de jaarlijkse wisselmorgen. De nieuwe groep 1 is dan bij juf Petra, de nieuwe groep 2 bij juf Gea en de nieuwe groep 3 bij juf Riëtte. De huidige groep 3 zal die morgen met juf Julia in het lokaal van groep 8 zitten aangezien zij die morgen afwezig zijn vanwege juffendag.

Jaarrooster 2018-2019 en 1^e schooldag

Voor de zomervakantie ontvangt u het nieuwe jaarrooster voor komend jaar. Daarin vindt u alle relevante activiteiten en data. In tegenstelling tot de voorgaande 2 jaren zal de eerste schooldag na de vakantie gewoon op maandag zijn. Noteert u dat vast in uw agenda: **1^e schooldag is maandag 27 augustus 2018**

Verjaardagen in juli

1 Daan	groep 4
4 Paskal	groep 8
16 Sergios	groep 6
17 Julia	groep 5
17 Indro	groep 8
19 Joas	groep 2



20 Isa	groep 7
21 Arjan	groep 6
25 Luc	groep 5
26 Roan	groep 1
28 Pauline	groep 8
30 Javi	groep 1

Agenda

woensdag 4 juli:	wisselmorgen groep 1 t/m 3
tussen 2-07 en 5-07:	schoonmaak per groep
vrijdag 6 juli:	2 ^e rapport
maandag 9 juli:	afscheid groep 8
vrijdag 13 juli:	vanaf 12.00 uur alle groepen vrij

ma 16-07 t/m vrij 24-08: Zomervakantie

maandag 27 augustus: 1^e schooldag

*Hartelijke groet, mede namens alle collega's,
Caroline van Reenen, directeur CBS Juliana*