



School voor
plezier, talent
en kwaliteit!



www.cbsjuliana.nl

Beste ouders,

nieuwsbrief 15; 16-06-2023

De laatste 3 weken breken aan en dat merk je aan alles. In verschillende groepen wordt het 'juffenfeest' gehouden, groep 8 oefent druk aan de musical en is bezig met het schilderen van de achtergrond. En met het prachtige weer ziet iedereen er al heerlijk zomers uit. De laatste toetsen worden afgenomen en tijdens de 2 lesvrije dagen worden alle analyses gemaakt en de rapporten samengesteld.

Twee weken geleden mocht ik mijn 40-jarig jubileum vieren samen met de kinderen. Het was een prachtig feest en ik heb daar enorm van genoten, niet alleen van alle gezelligheid maar zeker ook van al het lekkers dat bereid was. Nogmaals heel hartelijk dank daarvoor! In het ouderportaal vindt u een mooie sfeerimpressie met tal van foto's.

Vorige week zijn we met groep 8 op schoolkamp geweest en dat was prachtig. We hadden heerlijk weer en de sfeer was top! Heel veel leuke dingen gedaan, veel gelachen en weinig geslapen, maar dat hoort er allemaal bij. Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.



Bijbelverhalen

Na Pinksteren gaan we verder in het Nieuwe Testament en we vertellen nu de verhalen over Paulus. Hij was geroepen om over de grenzen van Israël te gaan en ook daar te vertellen over de blijde boodschap van Jezus. Dat was niet gemakkelijk voor hem, heel veel mensen wilden er niets van weten en werden kwaad op hem. Op een gegeven moment belandde Paulus zelfs in de gevangenis omdat hij de mensen over Jezus vertelde.

Het bijzondere is dat hij in die gevangenis niet verbitterd raakte, maar liederen ging zingen om zo God te prijzen voor Zijn goedheid. Daar was de bewaker zo van onder de indruk dat hij en zijn hele gezin ook tot geloof kwamen.

Ook in onze tijd is het niet gemakkelijk om over je geloof te spreken, je wilt (en mag) niemand voor het hoofd stoten. Dit verhaal is dan een bemoediging om toch trouw te blijven en je niet te schamen voor je geloof. In alle liefde mag je laten zien in woord en daad wie Jezus voor jou is. En wie weet raak je op die manier anderen toch aan met het Evangelie. Wat dat betreft hoeven we nooit te klein te denken van God, Hij werkt dwars door grenzen heen!



Zending restantbedrag: € 951,22

Door een paar prachtige giften is de stand flink gestegen, daarvoor zijn we erg dankbaar! Dit bedrag is bedoeld voor stichting KIKA. U kunt nog steeds een gift overmaken via onderstaand rekeningnummer.

IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35 CBS Juliana Leerdam o.v.v. zending.

Lief en leed

We denken bij voortduur aan collega Gea die nog steeds ziek thuis is en waarbij het herstel langere tijd zal gaan duren. We bidden om kracht en steun toe voor haar en haar man.

Gisteren schreef ik u het volgende: Drie weken geleden hoorden de ouders van Milan (gr. 4) dat er volop uitzaaiingen zijn en dat er geen behandeling meer mogelijk is. Dat is nog steeds zo, maar het wonderlijke is wel dat hij zich nog steeds redelijk goed voelt. Hij is zelfs weer eventjes op school geweest en afgelopen weekend heeft Milan een helikopter vlucht meegemaakt! Ouders zijn dankbaar voor de vele blijken van steun en gebed en ervaren deze tijd ook als heel bijzonder.



In het gezin van Hannah (gr. 1) is een dochter en zusje geboren. Zij heet Sara. Wij feliciteren dit gezin van harte met de geboorte en wensen hen Gods zegen toe!

Afscheid groep 8

Op maandag 3 juli neemt groep 8 afscheid van onze school. Dat doen zij met de spetterende musical 'Het goud van eiland Albatros' en het belooft een prachtig spektakel te worden. Op dinsdag 4 juli worden zij op ludieke wijze de school uitgewerkt.

Waar gaan de kinderen van groep 8 naartoe?

<u>Heerenlanden College:</u>	Amy, Jonna, Anna B, Lize, Lucas, Tim, Ruben, Anna K, Lynn, Julian, Fay, Jaira, Sara, Ian, Siem, Steven
<u>De Joost:</u>	Zander, Naomi, Fleur
<u>Fortys Lyceum:</u>	Xander
<u>Lek & Linge:</u>	Elias, Sim, Bo-Yi,
<u>Ida Gerhardt:</u>	Wessel, Stefan, Bas
<u>Uilenhof:</u>	Gideon

Naar welke vorm van onderwijs stromen zij uit:

VWO: 3 leerlingen	MAVO: 8 leerlingen
HAVO: 14 leerlingen	VMBO-KB/BB: 2 leerlingen



Vertrek 3 stafleden van stichting LOGOS

Per 1 augustus vertrekken 3 leden van de staf van LOGOS vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd. Dat zijn bestuurder dhr. Henk Mackloet, stafmedewerker personeel mevr. Mirjam Kranendonk en stafmedewerker onderwijs dhr. Ton Bavinck. Zij hebben zich vele jaren met volle inzet en bevoegenheid ingezet voor kwalitatief goed onderwijs in Leerdam, Gorinchem en Lingewaal. Zij zijn altijd zeer betrokken geweest bij de 16 scholen die onder LOGOS vallen en met raad en daad hebben zij de scholen bijgestaan waar dat nodig was. Gelukkig zijn er weer nieuwe stafleden benoemd en deze zijn al enkele maanden aan het werk om de overgang zo soepel mogelijk te maken.

Als CBS Juliana willen wij Henk, Mirjam en Ton heel hartelijk danken voor al hun steun en meedenken en wij wensen hen een goede tijd toe waarin de (werk-)druk een stuk minder zal worden.



Welkom op school

De volgende kinderen zijn vanaf januari ingestroomd in groep 1: *Hidde, Matthijs, Jesse, Féliz, Joëlle, Hannah, Sara, Anne, Emma, Welmoed, Lewis.* Van harte welkom en we hopen dat jullie veel plezier zullen hebben!



Schoonmaakweek



Vanaf maandag 26 juni zal er weer schoongemaakt worden in de lokalen. Alle kasten moeten eens leeggehaald en opgeruimd worden en alle speelmaterialen een poetsbeurt hebben. Dat kunnen wij niet alleen maar hebben daar wat hulp bij nodig. De leerkrachten zullen via Basis Online een oproep doen en aangeven op welke dag(-en) zij dit inplannen. Helpt u ook mee?

Gezocht: nieuwe brigadiers!!

Binnenkort nemen een aantal brigadiers afscheid van school omdat hun laatste kind de school verlaat. Dat betekent dat wij dringend op zoek zijn naar nieuwe brigadiers. U ziet zelf dagelijks hoe druk het is op de Emmalaan en hoe fijn het is als de kinderen veilig kunnen oversteken. Wat betekent het als u meedoet met brigadiëren?

- U krijgt een videotraining en een praktische training
- U bent één keer per week aan de beurt
- Zelf aangeven welke dag/tijdstip voor u het best past
- De morgentijd is 08.15 – 08.30 uur
- De middagtijd is 14.25 – 14.40 uur
- U helpt mee om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen

Het mooiste zou zijn als met name ouders uit de onder- en middenbouw zich aanmelden, omdat zij dan een langere termijn mee kunnen doen. U mag altijd uw kind(-eren) al vroeger in de school brengen, dat vinden wij geen probleem.

Waardlanden

Onderaan deze nieuwsbrief staat een poster van Waardlanden. Het betreft een nieuwe actie om alle opblaasbare artikelen die kapot zijn in te leveren zodat deze op de juiste manier gerecycled kunnen worden. Als school doen wij ook hieraan mee omdat wij zuinig willen zijn op ons milieu.



**GEZOCHT:
OUDERS DIE
UITKIJKEN!**

Word ook brigadier en breng onze kinderen veilig het zebrapad over!

Verjaardagen juni

20 Bo-Yi groep 8
24 Xavi groep 4
26 Milou groep 6

Verjaardagen juli

7 Siem groep 4
11 Laura groep 1
11 Charlotte groep 2
13 Cathaleya groep 2



17 Matthias groep 5
18 Jorik groep 2
19 Joas groep 7
19 Julia groep 1
21 Aaron groep 2
22 Maël groep 3
26 Roan groep 6
27 Micha groep 5
30 Javi groep 6

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Agenda

vrij 23 juni + ma 26 juni: lesvrij voor alle kinderen

woensdag 28 juni:
vrijdag 30 juni:
maandag 3 juli:
vrijdag 7 juli:

wisselmorgen groep 1, 2 en 3
2e rapport mee
afscheid groep 8
begin zomervakantie om 12.00 uur

*Hartelijke groet, mede namens alle collega's,
Caroline van Reenen, directeur*

BLAAS JE KAPOTTE OPBLAASFLAMINGO NIEUW LEVEN IN!

Is jouw opblaasflamingo, strandbal of zwembadje kapot? Gooi deze dan tussen 21 augustus en 1 september 2023 in de speciale container bij onze school. Dan krijgen ze een nieuw leven als teenslipper, tuinslang of schoenzool.

Doe de test!

Gebruik je het op het strand of bij het zwembad?

Kun je jouw artikel opblazen?

Is jouw antwoord op deze 2 vragen JA, dan mag jouw artikel in de speciale container.

